

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Φ.Σ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 9/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία απόφασης: 10/10/2019
Αριθμός πρωτοκόλλου: 409

Πολιτικό σκηνικό

Σε ένα νέο τοπίο ξεκινάει η φετινή χρονιά. Ήδη από τα πρώτα βήματα που έκανε μέσα στο καλοκαίρι η κυβέρνηση ΝΔ έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το καθεστώς κοινωνικής βαρβαρότητας, πάνω στην αντιλαϊκή βάση που έχουν χτίσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ενέτεινε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική που έχει δεσμευτεί σε ένα βαθιά αντιλαϊκό ευρωμνημονιακό πλαίσιο της λιτότητας και της εκμετάλλευσης, των αιματηρών πλεονασμάτων και των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων, μέχρι το 2060!

Η κυβέρνηση ΝΔ ξεκινάει εξαπολύοντας επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες με πρώτο θέμα την κατάργηση του ασύλου. Πρώτη μέριμνα ήταν οι εκκενώσεις των καταλήψεων στα Εξάρχεια με την εφαρμογή της λεγόμενης επιχείρησης "σκούπα". Οι μετανάστες που ζούσαν σε αυτές τις καταλήψεις στέγης μεταφέρονται σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ζουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης (Μόρια). Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν κάθε πιθανότητα ένταξης στην κοινωνία αφού αναγκάζονται να αφήσουν τις δουλειές τους, τα παιδιά τους να αφήσουν το σχολείο καθώς και να αφήσουν όλη τη ζωή που κατάφεραν να ζηναχτίσουν, μια ζωή που είχε καταστραφεί από τους πολέμους στη χώρα τους. Στο όνομα της «ανομίας» μετατρέπεται τα Εξάρχεια σε χώρο και πείραμα γενικευμένης βίας και καταστολής. Με ανάλιτες συλλήψεις και παρενοχλήσεις γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, έλεγχο και μεταφορά μεταναστών με τους πιο άσχημους όρους αποκλείοντας τους από αυτόνομα δικαιώματα τους όπως είναι η μη παροχή ΑΜΚΑ στα παιδιά μεταναστών.

Την ίδια στιγμή τα δικαστήρια άφησαν ελεύθερο τον Ε.Κορκονέα, το δολοφόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, καθώς και το δολοφόνο του Σαχζάτ Λουκμάν - μέλος της Χ.Α.

Η υπόθεση του Σαχζάτ Λουκμάν είναι μια από τις υποθέσεις για τη δίκη της Χ.Α η οποία έχει μπει σε τελική ευθεία έχοντας ήδη αρχίσει οι απολογίες των βουλευτών που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Συνεχίζοντας σε αυτή την βάση η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ξεκινήσει μία επίθεση στην εργασία, και επιχειρεί χτύπημα στο δικαίωμα στην απεργία, με κρατική παρέμβαση στα συνδικάτα (φέρει ηλεκτρονική ψηφοφορία και μητρώο, δηλαδή ηλεκτρονικό φακέλωμα). Επίσης κηρύττει παράνομες τις απεργίες (Μετά την απόφαση του δικαστηρίου που προσέφυγαν οι Διοικήσεις ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ έκριναν τις απεργίες 8,9/10 παράνομες). Και φυσικά χτυπάει το εισόδημα και ενισχύει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Στην εξωτερική πολιτική της, κλιμακώνει την πολιτική της ευθυγράμμισης με ΗΠΑ-NATO, των ανταγωνισμών και των επιθετικών αξόνων ενισχύοντας τους κινδύνους για την απειλή του πολέμου στην περιοχή μας.

Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη επίθεση δεν θα έμνε ανεπηρέαστο και το περιβάλλον. Από τις φωτιές στη Σιβηρία και την καταστροφική φωτιά στο δάσος του Αμαζονίου καθώς και τις λάμπλλες πυρκαγιές στην Ελλάδα μέχρι τις εξορύξεις πετρελαίου και υδρογονανθράκων στις Σκουριές και τις ανεμογεννήτριες στα Άγραφα ο σκοπός είναι ένας: το περιβάλλον και η κοινωνία να θυσιαστούν στο βωμό του κέρδους.

Όλες αυτές οι πιυχές της επίθεσης έρχονται μαζί με χτυπήματα και κατά της εκπαίδευσης, με πρώτο και κύριο πλήγμα την κατάργηση του ασύλου.

Η Κυβέρνηση, προχωρεί στην κατάργηση του ασύλου, έχοντας στρωμένο τον δρόμο από τα καθεστωτικά ΜΜΕ τα οποία επιδεικνυαν -με χυδαίο τρόπο πολλές φορές- την επικινδυνότητα εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για την οποία ευθύνεται κατ' αυτούς το πανεπιστημιακό άσυλο και η αδυναμία επέμβασης της αστυνομίας. Καλλιεργώντας, λοιπόν, στη συνείδηση των πολιτών και των φοιτητών ένα αίσθημα οργής για την κατάσταση, η κυβέρνηση καταθέτει το νομοσχέδιο στη μέση του καλοκαιριού.

Παρ' όλη όμως την πάταξη της εγκληματικότητας που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση με την κατάργηση του ασύλου, είναι βέβαιο πως για ακόμη μια φορά οι μηχανισμοί αστυνόμευσης και καταστολής δεν πρόκειται να προβούν σε καμία σύλληψη μεγάλων ναρκεμπόρων που είναι η ρίζα του προβλήματος, δεν έχουν πρόθεση να σταματήσουν ούτε μαφίες ούτε ναρκεμπόρους. Μην ξεχνάμε πως και οι μεγάλοι επιχειρηματίες που έχουν κατηγορηθεί για διακίνηση είναι ανάμεσα στα ονόματα των δωρητών του κυβερνώντος κόμματος.

Είναι σαφές πως εύκολα αποδομείται το αφήγημα αυτό της κυβέρνησης. Η κατάργηση του ασύλου δεν αποσκοπεί στην πάταξη της εγκληματικότητας και του εμπορίου ναρκωτικών και στην προάσπιση της ελευθερίας των φοιτητών, αλλά στη δυνατότητα που δίνει το άσυλο να μπορεί ο κάθε φοιτητής να υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Στόχος του είναι ο έλεγχος και η καταστολή των αγώνων των φοιτητών, διότι γνωρίζουν πως μόνο αυτοί μπορούν να σταθούν εμπόδιο στα σχέδιά τους. Στόχος τους είναι η εξασφάλιση του κατάλληλου «αποστειρωμένου» περιβάλλοντος για την προέλαση μεγαλοεπιχειρήσεων που θα καθοδηγούν την έρευνα για τα κέρδη τους. Το μέτρο αυτό είναι ουσιαστικά το μέσο

... ενός πολυπόθητου στόχου: την διαμόρφωση ενός πανεπιστημίου στα πρότυπα επιχείρησης, που θα χτυπάει
... αδήποτε φωνή αντίστασης και πολιτικής δράσης.

... είναι για εμάς το άσυλο.
Άσυλο για εμάς σημαίνει δημόσια και δωρεάν Πανεπιστήμιο για όλους και όλες, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Σημαίνει
πανεπιστήμιο προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Ένα πανεπιστήμιο που θα αποτελεί ζωντανό κοινωνικό χώρο, χώρο
πολιτικοποίησης και εστία αμφισβήτησης.

Το άσυλο θα το υπερασπιστούμε όλοι εμείς που ζούμε και αναπνέουμε μέσα στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή οι φοιτητές και οι
εργαζόμενοι του. Η απάντηση θα δοθεί από τους μαχητικούς ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους! Για εμάς η απάντηση ακόμα
και σε όσους δίνουν την εικόνα ζούγκλας του ελληνικού Πανεπιστημίου είναι πως το άσυλο θα πρέπει να το διασφαλίσουν οι
ίδιοι οι φοιτητικοί σύλλογοι οι οποίοι θα πρέπει να του δώσουν πνοή μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες και
αναπτύσσοντας πολύμορφες δράσεις εντός των σχολών.

Αυτό το άσυλο έρχονται να χτυπήσουν. Με πρόσχημα την «ασφάλεια και την τάξη» επιχειρούν να θωρακίσουν το «Νέο
πανεπιστήμιο» που τόσο ξεδιάντροπα ευαγγελίζονται. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τις αναδιαρθρώσεις που ετοιμάζει ως
καινοτόμες και προωθητικές, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την συνέχιση και βάθεμα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ
σε συμφωνία πάντα με τις επιταγές ΟΟΣΑ-ΕΕ-κεφαλαίου. Σχεδιάζουν μια εκπαίδευση γεμάτη ταξικούς φραγμούς που θα
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αγοράς και των μεγαλοεπιχειρήσεων, πανεπιστήμια για την ελίτ της κοινωνίας, με
μειώσεις εισακτέων και διαγραφές φοιτητών. Σχεδιάζουν ένα πανεπιστήμιο που θα παράγει φτηνό ευέλικτο εργατικό
δυναμικό με υποβαθμισμένα μορφωτικά εργασιακά επαγγελματικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα:

Μετά την ψήφιση της κατάργησης του ασύλου μέσα στο κατακαλόκαιρο η Κυβέρνηση ετοιμάζει νέο κεντρικό νομοσχέδιο για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρική στόχευση την ενίσχυση της αυτονομίας/αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων και η
δημιουργία σύγχρονων-εξωστρεφών-αξιολογούμενων -ανταγωνιστικών πανεπιστημίων σε σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει:

- α) Αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των ιδρυμάτων-επιμελητήρια Συμβουλίων Ιδρυμάτων
- β) Αλλαγές στην οικονομική διαχείριση των ιδρυμάτων και προσέλκυση περαιτέρω πόρων
- γ) Έμφαση στην αξιολόγηση
- δ) Αλλαγές στα προγράμματα σπουδών
- ε) Καθορισμό ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ και ενίσχυση του ρόλου των ιδρυμάτων στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων.
- στ) Διαγραφές φοιτητών στα ν+2 χρόνια
- ζ) Εξίσωση πτυχίων δημόσιων ΑΕΙ με των κολλεγίων εξωτερικού

Κάποια απαραίτητα στοιχεία λίγο πιο αναλυτικά:

• **«Αυτονομία και ανεξαρτησία ιδρυμάτων»**, ΣΔΙΤ(Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα): Σε συνέχεια της λογικής του «αυτοδύναμου» και «αυτοχρηματοδοτούμενου» πανεπιστημίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ προτάσσει την χρηματοδότηση από ιδιώτες και μεγαλοεπιχειρήσεις ως την λύση για την μείωση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία που έχουν εφαρμόσει οι κυβερνήσεις τα χρόνια της κρίσης. Κίνητρο για τους ιδιώτες αυτούς θα αποτελέσουν οι Σ.Δ.Ι.Τ., οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες κ.λπ, έτσι κεφάλαιο και εργοδοσίες θα έχουν λόγο για την παρεχόμενη παιδεία και την έρευνα, οι οποίες προφανώς θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους και όχι τις αντικειμενικές ανάγκες της κοινωνίας.

• **«Αξιολόγηση παντού»**: Από τα βασικά συνθήματα της ΝΔ για την εκπαίδευση. Με ποια κριτήρια όμως; Με αυτά της αγοράς προφανώς. Ένα τμήμα ή ένα πανεπιστήμιο θα έχει θετικές αξιολογήσεις όχι αν συμβάλλει στις κοινωνικές ανάγκες, αλλά αν μπορεί να προσελκύσει και να προσφέρει άριστες υπηρεσίες στους ιδιώτες επενδυτές, και προφανώς αν δεν έχει «ενοχλητικές» φωνές εντός του, που να το αμφισβητεί.

• **Διαγραφές Φοιτητών**: Πέραν από το γεγονός πως κανένα κόστος δεν έχει για το κράτος το να σπουδάσει κανείς περισσότερα χρόνια από το προβλεπόμενο όριο, το συγκεκριμένο μέτρο στοχεύει στην μείωση της αναλογίας μεταξύ αριθμού μελών ΔΕΠ και φοιτητών η οποία αποτελεί βασικό κριτήριο ως μέτρο αξιολόγησης και χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων από ιδιώτες. Προκειμένου να διατηρήσουν την χρηματοδότηση των ιδρυμάτων στα τρέχοντα ύψη οφείλουν να μειώσουν την αναλογία αυτή και ποιος ο καλύτερος τρόπος; Διαγραφές και βάσεις εισακτέων. Έτσι μόνον οι πλέον ανταγωνιστικοί θα χωράνε.

Η δράση της κυβέρνησης, όμως, δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, καθώς συνιστά ένα ακόμη βήμα σε μια πορεία αποδέσμευσης του αστικού κράτους από την συμμετοχή του στην χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επιτρέπει έτσι, την πλήρη μελλοντική αποποίηση των ευθυνών του απέναντι στους φοιτητές αλλά και στους μαθητές. Με την τακτική αυτή, διαμορφώνεται μια «κανονικότητα», στην οποία η κυβέρνηση, εφόσον θα συμμετέχει όλο και λιγότερο στην οικονομική διαχείριση των πανεπιστημίων, θα μπορεί να αναγνωρίζει όλο και μικρότερο μερίδιο ευθύνης για την ποιότητα των σπουδών μας.

...είναι η εκπαίδευση ακόμα πιο κοντά στην πλήρη εντατικοποίηση αλλά και στην άμεση συμμερφωσή της με
... της αγοράς. Η αγορά, ωστόσο, δεν έχει ανάγκη από πολύπλευρα μορφωμένους ανθρώπους με σφαιρικές γνώσεις
... κειμένου τους, αλλά από άτομα καταρτισμένα σε πολύ συγκεκριμένους τομείς παραγωγής τα οποία είναι απολύτως
... αγωνιστικά, δεν ανηδρούν σε αισιές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και γρήγορα και στοχευμένα ολοκληρώνουν
... προγράμματα κατάρτισης για να χρησιμοποιηθούν ως ευέλικτο εργατικό δυναμικό.

Γι' αυτό και οι παραπάνω δράσεις της κυβέρνησης, αποτελούν μέτρα εντατικοποίησης των σπουδών και περαιτέρω ελάττωσης
της επάρκειας του πτυχίου για την ένταξη μας στους χώρους εργασίας. Θέλουν να δημιουργήσουν νέους εργαζόμενους, οι οποίοι
θα χρησιμοποιούν την ανώτατη εκπαίδευση απλώς ως ένα εργαλείο για την απόκτηση εργασίας, πλήρως ελεγχόμενους από την
αγορά και χωρίς ίχνος αμφισβήτησης για την κοινωνία στην οποία ζουν.

Η προσπάθεια αυτή δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στους χώρους των πανεπιστημίων. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι από τα
μαθητικά χρόνια διαμορφώνονται οι αντιλήψεις των μελλοντικών μελών της κοινωνίας.

Γι' αυτό η νέα κυβέρνηση τοποθετεί τα θεμέλια για τη διαμόρφωση μιας γενιάς που αποφεύγει τη σύγκρουση με το σύστημα και
την αμφισβήτηση αυτού, με την υπουργό Παιδείας να μιλά για ένα σχολείο, το οποίο θα ενισχύει την εθνική και θρησκευτική
συνείδηση, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου και εφαρμόζοντας μια τακτική «διαίρει και βασίλευε», αφού θα
ενθαρρύνει ενεργά την συμπόρευση του κεφαλαίου με την εργατική τάξη, κάτω από σύμβολα ψευδούς ένωσης (έθνος-
θρησκείμα). Ακόμη, καλλιεργεί έδαφος ανταγωνισμού ήδη από τα γυμνάσια, αφού μόνο ένα ποσοστό των μαθητών θα
καταφέρει να εισαχθεί στα γενικά λύκεια, ενώ οι υπόλοιποι θα ακολουθούν υποχρεωτικά τεχνικές σπουδές, ενώ εντάσσει στα
πλαίσια της δευτέρας λυκείου τις πανελλαδικές, οξύνοντας περαιτέρω την πίεση.

Τέλος, υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την γενική παιδεία και δημιουργεί μαθητές-μηχανές, εντατικοποιώντας την Τρίτη λυκείου
και πλαισιώνοντας την αποκλειστικά γύρω από την διαδικασία των πανελληνίων. Όλα τα παραπάνω, αποχεύουν στην
διαμόρφωση ανθρώπων-εργαζομένων, πλήρως αποκομμένους από την κοινωνία και τις ανάγκες της, υποταγμένους στο
σύστημά τους.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες της ΝΔ λοιπόν είναι αιτία πολέμου για το σύνολο της εκπαίδευσης.

(Γιατί δεν δεχνάμε τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς και τους αγώνες τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για την ευκαιρία να
κάνουν το αυτονόητο, να προσφέρουν στους μαθητές την παιδεία που τους αξίζει.)

Οι εξαγγελίες αυτές βλάπτουν σοβαρά τη μόρφωση, την εργασιακή προοπτική και τις ελευθερίες της γενιάς μας.

Σε αυτές τις εξελίξεις, ως φοιτητές, οφείλουμε να ορθώσουμε συνολικές αντιστάσεις στην συνολική και γενικευμένη επίθεση που
δεχόμαστε.

Έχουμε χρέος να ενώσουμε τα αιτήματά μας με αυτά του ταξικά ανασυγκροτημένου εργατικού-λαϊκού κινήματος, του από τα
κάτω οργανωμένου αγώνα και να αντιπαρατεθούμε στην πολιτική της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και της ΕΕ που βάζουμε
πάνω απ' όλα τα κέρδη και τις αγορές ρίχνοντας στον κάδο τα δικαιώματα της νεολαίας και των εργαζομένων. Τότε μόνο οι
αγώνες μας θα είναι διεκδικητικοί. Το πρώτο απαραίτητο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η συνέχιση και
αναζωπύρωση των κοινών αγώνων του πανεκπαιδευτικού μετώπου, καθώς φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μαθητές
δέχονται από κοινού επίθεση και πρέπει να δώσουν μια ενιαία και ισχυρή απάντηση, με τη φιλοδοξία η παιδεία να γίνει
ο σπασμένος κρίκος στην αλυσίδα της επίθεσης.

Περί Βιολογικού

Όσον αφορά και τα επιμέρους θέματα σχολής. Δεν είναι ξεχωριστό πρόβλημα η μη παροχή εργαστηριακής ρόμπας, ή η ύπαρξη
ενός μόνο συγγράμματος για διπλό μάθημα. Η ολοένα και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση αναγκάζει τους οι φοιτητές να βάλουν
το χέρι στην τσέπη προκειμένου να μπορέσουν να σπουδάσουν. Η ολοένα και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση έχει ως
αποτέλεσμα την απαράδεκτη κατάσταση στη φοιτητική μέριμνα, με τους φοιτητές που δικαιούνται εστία να περιμένουν μήνες
στις λίστες αναμονής, για να βρεθούν σε εστίες χωρίς θέρμανση ή χωρίς νερό (Πάτρα), ή σε εστίες που έχουν καεί συθέμελα
(Κρήτη). Γιατί το πανεπιστήμιο που μας περιγράφουν δεν χωράει όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν.
Και αυτά είναι τα πιο απτά μόνο από τα παραδείγματα όπου γίνεται ολοφάνερη η επίθεση που προηγουμένως περιγράψαμε, η
επίθεση στον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.

Μια σειρά επιπλέον θεμάτων προκύπτουν επίσης στην καθημερινότητά μας μέσα από το νέο πρόγραμμα σπουδών. Τα
συμπληγμένα μαθήματα που προέκυψαν με την αλλαγή του προγράμματος είναι ιδιαίτερα απαιτητικά και δημιουργούν
ασφυκτικούς ρυθμούς σπουδών στα δύο πρώτα έτη της σχολής. Μάλιστα σε περίπτωση που δεν καταφέρουν φοιτητές να
εξεταστούν επιτυχώς σε 7 μαθήματα δεν έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν επιλογή! Αυτό έχει δημιουργήσει στο 3^ο έτος
της σχολής ουσιαστικά φοιτητές δύο ταχυτήτων εμποδίζοντας μεγάλο αριθμό φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην

τον τρόπο που επιθυμούμε. Όσοι τώρα δύνανται να δηλώσουν μαθήματα επιλογής δεν μπορούν να ακολουθήσουν αφού συμπίπτουν τα ωράρια δύο ή και τριών μαθημάτων.

Εμείς ως φοιτητές θεωρούμε αναφαίρετο δικαίωμα μας τη πρόσβαση στη γνώση. Δεν θέλουμε απλά να εξεταζόμαστε σε μια δοσμένη όλη ενός μαθήματος. Θέλουμε να σπουδάζουμε με τους ρυθμούς που εμείς το επιθυμούμε χωρίς αλυσίδες, προσπατούμενα ή τελεσίγραφα για λήξη των σπουδών μας. Πρέπει, αν εργαζόμαστε παράλληλα με τους σπουδές μας, να μην αποκλειόμαστε από το πανεπιστήμιο. Αν δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, να μας παρέχεται ΑΜΕΣΑ δημόσια και δωρεάν εστία, να μας χορηγείται ΑΜΕΣΑ η μετεγγραφή.

Για εμάς εν τέλει, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να παρέχει δημόσια και δωρεάν όλα όσα χρειάζονται οι φοιτητές για τις σπουδές τους, και τα μαθήματα και η εκπαιδευτική διαδικασία να υπηρετούν την επιστήμη μας με τα μάτια στραμμένα στις ανάγκες της κοινωνίας. Διεκδικούμε το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο κόντρα στην εντατικοποίηση που δε μας αφήνει να αναπτύξουμε πολύπλευρα τις προσωπικότητες μας, να κοινωνικοποιηθούμε και να πολιτικοποιηθούμε. Διεκδικούμε τελικά το **πανεπιστήμιο των αναγκών μας**.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:

- Ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια! Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους - αυξήσεις στους μισθούς - συλλογικές συμβάσεις εργασίας
- Ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Το πτυχίο η μόνη προϋπόθεση για δουλειά.
- ΚΑΤΩ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Ανατροπή του νόμου Διαμαντοπούλου - απειθαρχία στη συνθήκη της Μπολόνια
- Δικαίωμα στη μόρφωση για όλους! Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση χωρίς ταξικούς φραγμούς. Άμεση παροχή δωματίων σε εστίες δημόσιες και δωρεάν. Λεφτά για τη μέριμνα όχι για τις επιχειρήσεις!
- Καμία ιδιωτικοποίηση των σχολών μας! Όχι στο ξεπούλημα της περιουσίας των ιδρυμάτων - όχι στην εξαγορά εδρών από επιχειρήσεις και τον Στρατό. Καμία σκέψη για διδασκτρα.
- Πλήρη επαναφορά του ασύλου! Διεύρυνση του ασύλου σε σχολεία και χώρους εργασίας. Δημοκρατικά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες για όλους.
- Αλληλεγγύη σε καταλήψεις στέγης και κοινωνικούς χώρους. Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες. Να κλείσουν οι σύγχρονες «δομές φιλοξενίας»-στρατόπεδα συγκέντρωσης
- Ισότιμη συνεργασία των λαών. Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Έξω το ΝΑΤΟ. Καμία βάση στην Ελλάδα. Να σταματήσουν οι πόλεμοι.
- Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος για την κερδοφορία του κεφαλαίου! Όχι στις εξορύξεις στο Αιγαίο!
- Πάλη για συντριβή των φασιστικών συμμοριών και του ρατσισμού εντός και εκτός Πανεπιστημίου. Οριστική καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής. Κανένας φασίστας ΠΟΤΕ και ΠΟΥΘΕΝΑ!
- Πάλη για συντριβή του σεξισμού και των ανισοτήτων βάσει φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Καμία διάκριση εντός κ εκτός Πανεπιστημίου για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

// Κινητοποίηση στην επόμενη συνελεύση τμήματος για μεταφορά των αιτημάτων μας για τα ζητήματα σχολής.(πρόγραμμα σπουδών, μαθήματα επιλογής, μετακινήσεις, σίτιση, στέγαση και μέριμνα, μεταγραφές)

//Κινητοποίηση στην επόμενη Συγκλήτο για να μεταφέρουμε τα αιτήματα μας

// Την Παρασκευή 11/10 στις 12.00 στα Προπύλαια καλούμε σε φοιτητική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας μαζί και με άλλους φοιτητικούς συλλόγους και μετά σε συντονιστικό γενικών συνελεύσεων στο κάτω Πολυτεχνείο.(κλειστή σχολή την ίδια μέρα). Καλούμε σε εκ νέου γενική συνέλευση του συλλόγου βιολογικού στα πλαίσια της κλιμάκωσης του αγώνα και της συμμετοχής του συλλόγου μας σε αυτόν. Βάζουμε κατευθυνση μαζί με άλλους φοιτητικούς συλλόγους για την διοργάνωση Πανελαδικής πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης.

// Καλούμε και άλλους συλλόγους στη διοργάνωση φεστιβάλ φοιτητικών συλλόγων στο χώρο του κάτω Πολυτεχνείου.

// Την Παρασκευή 11/10 και σε κάθε απολογία βουλευτή της Χρυσής Αυγής συμμετέχουμε στις αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στο Εφετείο και τον Κορυθαλλό

// Δείχνουμε έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες των camps. Συγκεντρώνουμε χειμωνιάτικα ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης.

ΔΑΠ-ΝΟΕΚ Α4)

Ε.Α.Α.Κ.
Κορυθαλλός
~~Κορυθαλλός~~
Κορυθαλλός

Π.Α.Σ.
Κορυθαλλός